



1.0

Verksamhetsberättelse för år 2024

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening bildades 1918 och firade 100 år 2018. Föreningen äger och förvaltar Eriksskulle museum och hembygdsgård. Föreningens syfte är att sprida kunskap om bygdens historia, traditioner och tidigare levnadsvillkor, samt att bevara och vårda byggnader och föremål av kulturhistoriskt värde. Föreningen vill även verka för en utveckling av bygden i samklang med historien, genom att till exempel arbeta för att kulturvärden tillvaratas vid samhällsförändringar. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund.

Styrelse

Årsmötet 2024 hölls 18 februari. Direkt efter årsmötet hade vi konstituerande styrelsemöte.

Vid Årsmötet i augusti valdes ordförande, ledamöter och suppleanter. På konstituerande styrelsemöte fördelades rollerna:

Ordförande: Ann-Mari Söderström
Vice ordförande: Sanna Andersson Härdfeldt
Sekreterare: Maude Westin
Kassör: Ivan Mattsson
Kontaktperson: Marie-Louise Pettersson
Övriga ledamöter: PG Gunnarsson, Lennart Widerberg, Arne Wall, Fredrik Flink
Suppleanter: Christer Eriksson, Malin Cederlöf

Revisorer: Annette Qvarfordt och Margareta Cederlöf

Valberedning: Styrelsen

Styrelsen har under 2024 haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Medlemsantal och värvning

Föreningen hade vid ingången av året 174 medlemmar och en plan att öka med tio medlemmar. Det lyckades vi med för vid utgången av 2024 är vi 187 medlemmar.

Praktiska insatser

Inledningen av året blev lite ansträngande på värmefronten. En av värmepumparna frös och vi fick ha på el-elementen under januari, vilket gjorde elräkningen obehaglig. Det redde upp sig i februari och senare under året installerade vi ytterligare en värmepump på bottenvåningen med bistånd från Roslagens Sparbanks stiftelser. Vi följer temperatur och luftfuktighet noga eftersom Viksbåten sammanbor med vattenledningar – den ena vill ha kallt och den andra har en nedre gräns för att försäkringen ska gälla.

Under hösten kände vi av musåret, men Härdfeldt Andersson lurar man inte så lätt. Många är de möss hon fångat.

Christer Eriksson och Arne Wall avverkade ett antal träd på vårvintern. En del för att de skuggade och andra för att de inte var friska. Det blev material till valborgsmässoelden och lite virke att nyttja. Under vårvintern brakade en fullt frisk och bastant asp ned i sommarkaféet. Christer Eriksson ägnade några dagar på försommaren åt att laga huset och forsla bort trädet.

Entrén till museet byggdes om under våren. Bröderna Sonny och Örnje Gunnarsson började med att bygga stommen. Christer Eriksson och Arne Wall fortsatte med att färdigställa det

hela och Christer fullföljde med att bygga om entrélampan och skylten så de kunde flyttas ut på den nya utbyggnaden. Nu har vi tagit över sommarens väffeltillverkning och hallen skyddas bättre från utomhusvädret.

Vi fick en mobil dansbana från den kända båtbyggaren Börje Andersson i Roslagskulla. Christer Eriksson och Arne Wall tog hem den med traktor, förvarade den i Christers lada till det var dags för monteringen till Sommarfesten. Då kom självaste herr Andersson och bistod så den skulle klara våra planer för invigningen. Dansbanan förvaras inomhus på vintern för att leva längre.

Vi hade planerat att göra renoveringar på Båtsmanstorpet. Det sökta investeringsbidraget från kommunen fick vi inte och vi hann inte med fasadrenoveringen eller takbytet. Däremot räckte ekonomin för att ta ut de blyinfattade fönstren och lämna dem på renovering hos Byggnadsvård i Vreta på egen bekostnad. Vår byggnadsvårdsgrupp ska göra nya fönsterkarmar till våren och de hoppas vi kunna få något modest bidrag till.

På våren kom äntligen proffsbyggaren Ola Lundqvist och gjorde bottenstocksbytet på Sockenmagasinet. Han har varit strängt upptagen med väderkvarnen i Furusund, vilket har gjort att detta jobb fått vänta i mer än ett år. Inför hans ankomst fick vi skruva loss en hel del på insidan för att sedan sätta tillbaka det när bygget var klart.

Vi hade hoppats på ett tak för en viksbåtsreplik, som ska härbärgeras hos oss. Vi upptäckte att ett byggnadslov var att rekommendera. Detta är under bearbetning. Byggnaden kan komma att bli lite mer avskärmning mot grannarna – om Byggnadsnämnden så godkänner. Detta projekt har lägre prioritet än skärmtak vid kaféet och Båtsmanstorpet.

Viksbåtens miljö kommer regelbundet upp. Den här hittills klarat det mesta under sin snart 125-åriga vistelse ovan jord. Vi har en lite arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att bygga ett separat hus för båten. Vi inser att vi inte har kraft att realisera detta med våra ideella krafter, men förbereder i alla fall för den händelse vi får ihop fler entusiaster för att förverkliga den här drömmen.

Det saknas fortfarande en del målningsarbete, som vi får skjuta till nästa år. Ska det vara gammeldagsfärg är det antingen för kallt för att måla eller för många besökare som kan få färg på sig.

Museigruppen har varit lite avsmnad under året. Men vi har i alla fall fått till en bagarhörna, med Birgitta Ågrens kvarlåtenskap efter den sista bagaren i socknen (hennes far). Vi hade också en hörna för 70-årsjubileet av Söderbykarlsbokens utgivning. Skomakarhörnan är kompletterad med utrustning från Rökstas sista skomakare Hugo Jansson. Vi fick förtäta lite så han rymdes tillsammans med utrustningen från Moses Wallin.

Aktiviteter under våren 2024

”Skapande skola” ändrades genom ett regeringsbeslut, så numera blir det inga bidrag att inbegripa hembygdsföreningar i verksamheten. Roslagsmuseet tog över vårt ämne för den åldersgruppen som kommit till Eriksskulle de senaste åren.

Under våren hade vi 9 onsdagsträffar med olika lokala ämnen. Särskilt roligt var de två mötena vi ägnade åt inventeringen av kobesättningar under 1960-talet och 1970-talet. Det fanns inte en gård som inte våra besökare hade koll på. Efter de flesta onsdagsträffarna stannade ett antal damer kvar för sin studiecirkel – de gick genom det okatalogiserade materialet i kontoret och hittade mycket rolig information. Bland annat dök det upp en avskrift av en skildring av Erik Ersson hur han grävde upp Viksbåten.

Årets byvandring hade vi i Vik. Det var jätteroligt att gamla Viksbor slöt upp. Vädret var särdeles fint och många husägare kom ut och bidrog med fakta runt bebyggelsen. Vi var 26 personer som vandrade runt i byn med Christer Eriksson och Sanna Härdfeldt Andersson

som huvudsakliga ciceroner, men vi hade Alf Andersson, KG Olsson och Margareta Andersson som bidrog med sina erfarenheter och minnen.

Valborg ordnade som vanligt Christer Eriksson familj med hjälp av Arne Wall. Brasan är på vår åker väster om själva hembygdsgårdens område (vi äger åkern). Det är roligt att så många lokala familjer dyker upp med alla barn och korv att grilla.

Kristihimmelsfärdsdagen hade vi storloppis på Erikskulle, med stationer utomhus och i fornsalen utöver den vanliga loppislokalen. Vi serverade fika framför museet. Som vanligt blev det en lyckad tillställning. Det här är ett av de mer arbetskrävande evenemangen vi har med förberedelser och storstädning efteråt. Men det är det värt eftersom det blir en härlig lokal mötesplats och vi tjänar lite pengar på det.

Vårstädningen gjordes i omgångar under april, maj och juni. Sommarkaféet var det sista som fixades till första öppettiden i juli. På slutet blev det så hetsigt att vi blev tvungna att bestämma att 2025 måste ha bättre framförhållning. Marie-Louise Pettersson och Ann-Mari Söderström var så slitna när det väl var sommarfest att beslut fattades om bättre planering nästa år.

Den 11 maj hade vi Knytis & Bytis, ett arrangemang tillsammans med Vaddönavet. Maja Lööf arrangerade detta på Singö, på Björkö, i Grisslehamn, i Älmsta och på Erikskulle i syfte att få lite liv under försäsong i Vaddöbygden. Detta kommer bli en tradition som ska växa till sig över åren. Meningen är att man ska ha med sig någon munsbit, fröer eller växter att byta med andra producenters guldkorn. I år var det ingen jättestormning av besökare, men det var så trevligt att vi väntar fler nästa år.

I år hade vi lite oro inför sommarbemanningen. Vi skulle få två omgångar av kommunen med 16 – 17-åringar men i år blev det ingen anställd handledare. Det fick vi ordna själva på ideell basis. Det fick bli vår ordförande Ann-Mari Söderström, som var i tjänst varje dag hela sommaren. Några av de vanliga trotjänarna hade aviserat att de inte tänkte lägga lika mycket tid på de 6 veckorna som hittills. Vi inbjöd till bemanningsträff – vi kallade sådana som vi trodde kanske skulle tycka det vara roligt att vara med på Erikskulle under juli och augusti.

Det gick över förväntan och vi är djupt tacksamma för det härliga gänget vi fick! Dessutom var våra ungdomar ovanligt lyckade. De lärde sig snabbt vad de skulle göra och sedan valsade det på utan några extraordinära arbetsledarinsatser.

Vi upprepade förra årets framgång med en träff med våra bull- och kakproducenter. Sommarens hembakta produkter planerades i detalj.

Den 15 juni gick årets Jättelångt, löparloppet från Grisslehamn till Norrtälje med kontroll på Erikskulle. Skidskytteklubben i Häverö är arrangör och sköter det mesta, men vi stöttar med Erikskullens förmågor och säljer fika till publik och stafettlöpare.

Arbetet med Midsommar på Erikskulle började som vanligt kvällen innan med tillverkande av Midsommarstång, sommarbaksetillverkning och förberedelse av utomhusmöblemang med kafétält framför museet. Ett tiotal personer slöt upp och verksamheten var intensiv både ute och inomhus. Gunilla Hagfält, Birgitta Johansson och Sanna Andersson Härdfeldt ledde arbetet med midsommarstången, vars lupinsmyckade stång i år var vackrare än någonsin. Inomhus tillverkade 200 sommarbakelser enligt löpandebandsprincipen. Att få in dessa i kylarna krävde en hel del pyssel.

Själva Midsommarfesten samlade över 800 gäster (uppskattning). I år hade vi inget samarbete med Söderbykarls IF, som drabbas av överlevnadsproblem. Men Camilla Olsson kom i alla fall och ledde dansen runt Midsommarstången även utan sin förening i ryggen. Familjen Zethelius stod för musiken till dansen. Lennart Widerberg med barn tog framgångsrikt över fiskdammen, i år i smedjan. Magnus och Kerstin Hedberg skötte serveringen som brukligt. I år hade vi en särskild korvstation för att minska köerna. Nästa år får det bli ytterligare en station. Även köksbemanningen och kaffekokningen behöver öka

kapaciteten till nästa år. Christer Eriksson, Börje Andersson och Arne Wall såg till att parkeringen fungerade. Sanna Andersson Härdfeldt med dotter Martina skötte porslinskrossningen – en aktivitet som särskilt attraherar med rena ljudet.

Veckan mellan Midsommar och Sommarfesten hade vi introduktion av sommarungdomarna. Det var lite kaotiskt eftersom flera av dem fått besked om sitt jobb bara med någon dags varsel. Det blev lite si och så med närvaron på grund av detta, men vi löste det med att de som var med gick i par med dem som inte kunde närvara på introduktionen.

Sommaröppet 2024

Effekterna med det sena beskedet till sommarjobbarna kvarstod hela sommaren. Det skulle vara fem ungdomar i varje treveckorsperiod. Men det var ju inplanerade andra aktiviteter, så en del av ungdomarna kom och gick under hela 6-veckorsperioden, men bara någon enstaka dag var det direkt brist på arbetskraft.

Vi hade i snitt fyra fem ideella hela sommaren, vilket gjorde jobbet lindrigt och direkt roligt. Det i kombination med ovanligt ambitiösa och begåvade ungdomar gjorde att de 6 veckorna rann på smidigt och friktionsfritt. Det var väl egentligen bara Ann-Mari Söderström som blev lite för sliten.

Sommarfesten hölls söndagen den 30 juni. Veckan innan var full av aktivitet för att förbereda hela Eriksskulle då allt som ska vara redo och städat för ett fullt sommaröppet Eriksskulle. Sommarkaféet måste storstädas och lyftas till restaurangköksstatus. Alla hus måste städas och lottständer befrias från alla spår av vinterns bo-sättare, så marknadsförsäljarna hade trevliga lokaler för sin kommers på sommarfesten. Christer Eriksson fixade till friluftsscenen så att vi även i år fick plats för storbandet från Östhammar. PG Gunnarsson fixade elen och såg till regnskydd. Vi satte upp tält för korvförsäljningen och de stora tälten flyttades i position vid sommarkaféet. Norrtälje Folkdanslag, Norrtälje Linedancers och Östhammars storband skulle utfordras med förstärkt fika. Här hade vi tre hjältinnor ur sommarpersonalen (Alice, Joline och Fille) som bredde mackor i parti och minut. Börje Andersson med moatjé invigde dansbanan med ett ceremoniellt klippande av band och sen fullföljdes invigningen med Norrtälje Folkdanslags dans till Roslagskullaorkestern "Lite av varje".

Sommarfesten är den första dagen vi använder sommarkaféet för säsongen. Gunilla Westin och Ingegerd Eriksson är viktiga personer i den bemanningen – glada damer som känner alla och är väldigt professionella. I bodarna hade vi härlig försäljning av lokalt hantverk. Malsta syförening hade ett stort antal spännande alster i sitt lotteri.

Och så började det regna precis som förra året. Utsikterna hade varit bistra från början, så besöksantalet var lägre än vanligt.

Första dagen på de sex veckorna sommaröppet var onsdagen den 3 juli. Nästan alla ungdomarna var på plats och rutinerna skulle sättas för kommande tre veckor. De första dagarna får ungdomarna hoppa runt för att sedan välja lite favoritsysslor. Morgonrutinerna gäller alla och årets ungdomar gick fram som en enda maskin hela sommaren.

Första dagen hade vi även **kvällskafé** med våfflor från museets trappa – det har vi ju alla kvällar i juli och i år hade konkurrerande evenemang bytt dag. Vi organiserar oss så pigga kvällsjobbare dyker upp och tar vid i det som dagpersonalen förberett.

Under **sommarsäsongen** har vi öppet i alla stugor och i museet 11.00 – 15.00. I lanthandeln har vi som reception där alla besökare ska räknas, man berättar om Eriksskulle i allmänhet, vad som finns att se och handelsboden i synnerhet. Vi har böcker, godis, glass etc. till försäljning där. Loppis är en publikmagnet. Skylten vid vägen genererar besökare, som sen överraskas av utbudet och knallar runt resten av begivenheterna. Museet är oftast bemannat så besökare kan få lite historier om vad de ser. Den som jobbar där är oftast den som tar guidningen 13.00 – den annonseras. I år guidade vi mer eller mindre varje dag

onsdag till och med söndag. I kaféet behöver det vara flera personer, särskilt vid öppning och stängning. Man ska hålla restaurangstandard på hantering av matvaror, städning och disk. Där ska man också ha koll på vad som behövs i utbudet kommande dagar för inköp och bakning. På kvällen ska alla kassor räknas och rapporteras till kassören, som sitter hemma och sammanställer intäkterna med swish. För varje swishbetalning tar banken 1,50 medan kontanthantering är lite bölig. Vi tar inte kort.

Efter sommarfesten hade vi ingen tema-dag förrän Viksbåtens dag. Ungdomarna röjde sly och klippte gräs. Några lärde sig baka kakor i sommarkaféets fina kök. Det var hyggligt väder hela sommaren – perfekt Erikskulle-väder är lite för bister för en dag på badstranden och tillräckligt fint för att slippa gummistövlar och regnrock.

Den 27 juli var det **Viksbåtens dag**. Lennart Widerberg parkerade en viksbåtsreplik framför entrén, där han berättade för intresserade om båten och sina irrfärder i Sverige och österled. Arkeologen, viksbåtsexperten och experten på vikingatidens sjöfart, Gunilla Larsson, höll intressanta föredrag vid båten. Det kom ett knappt hundratal besökare. Allt annat på Erikskulle var öppet som vanligt, så besökarna kunde pusta ut med en kopp kaffe, ta en glass eller fynda på loppis.

Den 31 juli hade vi det sista **kvällskaféet** och som vanligt var det en mysig kväll i sommarskymningen. Vi borde nog annonsera detta bättre, men å andra sidan har väffelmakaren fullt sjå redan nu att tillfredsställa allas önskemål.

Nästa temadag var **friluftsgudstjänsten** söndagen den 4 augusti. Birgit Söderman var vår värdinna och organiserade evenemanget tillsammans med kyrkans folk. Som vanligt var predikan om konsten att sköta sin kropp, vilket alltid leder till en hel del skojande efteråt. Musiken var som vanligt högklassig med paret Zethelius och kantorn i pastoratet som med lätthet rör sig mellan Bach, folkmusik och schlagers. Birgits lotteri runt kaffet är uppskattat.

Ungdomarna kom och gick utifrån sina egna planeringar de hunnit göra innan de fick besked om att de skulle få jobb. Det löste sig genom att några var pigga på att jobba mer än de stipulerade timmarna vilket arbetsgivaren kommunen till vår glädje accepterade.

Sista fredagen på sommaröppet den 10 augusti hade vi **tackfest** på kvällen, samtidigt som vi under dagen tog emot Hemslöjdsföreningen med guidning och lunch. Det blev lite körigt. Mitt i röran försvann kvällens alkoholfria dryck spårlöst. Alla letade. Till slut fick värdinnorna ta en sväng till affären och handla en ny omgång. Många gliringar om vimsiga tanter var det, men det säger lite om aningens för hög belastning på nyckelpersonerna.

Alla som jobbat under året blev inbjudna på en trevlig grillkväll nere vid sommarkaféet. ICA Väddö sponsrade festen. Christer Eriksson var grillmästare och Ann-Mari Söderström, Birgit Söderman och Marie-Louise Pettersson skötte förberedelserna. Efteråt hjälptes alla åt att ställa i ordning, så kaféet kunde vara öppet som vanligt.

Söndagen den 11 augusti var sista dagen på sommarsäsongen.

Nästa evenemang var **Arkeologidagen** den 25 augusti. Norrtälje Kommuns arkeolog/osteolog hade bett att få hålla sitt föredrag om Igelstafältets gravar på Erikskulle. Det blev en intressant genomgång av fältet och fynden man gjorde på 40-talets utgrävning. Ylva Telldahl hade suttit på Historiska museet och gått genom materialet därifrån och hon tillsammans med museets personal hade fastnat för en skinnbit som man tidigare inte hade fäst någon större vikt vid. Nu seglar den runt bland olika auktoriteter för att få besked om det verkligen kan vara en rest av en sko (något som inte tidigare hittats i Sverige).

Nu var det dags att städa lottstånden igen för att förbereda för **Folklig Dräkt** den 31 augusti. Lisa Hamnede och Malin Cederlöf arrangerar detta årliga evenemang. Varje år lyckas de få hit Hembygdsförbundets länsförbunds textilerexperter – en samling damer var kunskap med otrolig kunskap om dräkter genom historien. Maude Westin hade en liten utställning om Estuna-dräktprojektet - ett projekt vi startade i våras när vår textilgrupp fick vantarna på ett antal meter hemvävt tyg till dräkten tillsammans med ett mönster. Textilgruppen behövde

råd om hur mönstret skulle tillämpas och kom så småningom i kontakt med Nordiska museet där förlagan till klänningen fanns magasinerad. Vi blev inbjudna att komma och titta på den och det visade sig att den kom från Stensta i Söderbykarl (som haft Estuna som postadress under perioder i historien). Maude berättade om materialet, visade en klänning och diskuterade med intresserade besökare.

I lottbodarna hade vi diverse textil till försäljning – och glädjande nog var det gott om kunder.

Alla hus var öppna, liksom handelsboden, loppis och sommarkaféet. Den här dagen hade vi också en komplikation; Miljö- och Hälsa tog sista tillfället på säsongen att inspektera oss. Vi fick bara två förbättringsförslag. Anslaget om att gästerna ska fråga personalen om kakornas ingredienser hade visst hamnat i papperskorgen – det är ett absolut krav att det ska finnas. Att vi borde ha en termometer till korvspadet var en rekommendation, som verkligen är en förbättring vi tar till oss. Annars gick inspektionen väldigt bra.

Hela dagen avslutades med en genomgång av alla vackra dräkter besökarna hade på sig. Söderbykarlsdräkten visades i år av en expert, Ylva Törne som är dotter till eldsjälen bakom klänningen Ingegerd Jansson från Åby.

Höstaktiviteter

Den 26 september började onsdagsträffarna igen utannonserade i evenemangstipset i Norrtälje tidning och i Söderbykarlsgrupperna på Facebook. Vi hade tio träffar med en trevlig avslutning den 11 december. I snitt kommer 25 personer på träffarna och varje gång har vi något litet ämne som inte tar allt för mycket tid från trevligt umgänge och kaffekalas.

Visningar och bokade besök

2024 hade vi följande grupper på besök.

Vi hade:

Februari	Vikingabyns vänner Rådmansö hembygdsförenings styrelse
Juni	Bekantskapskrets för inledning på 60årsfest
Augusti	Hemslöjdsföreningen
September	En församlingsresa från Åland Aktiva Seniorer från Uppsala Historiska resor Pensionärsföreningen Rurik

Vi lånar ut fornsalen för diverse möten i föreningar mot en blygsam ersättning. Vi har haft Viks vägförening, Skåltorps vägförening, Marjum/Tranbol vägförening, Vaddönnavet och en kurs i HLR för ett gäng skogsfolk.

Vi har hållit lokal för två begravningar; Gunnar Erlandsson och Ingemar Nilsson har båda varit aktiva i föreningen. Den senare var dessutom den som engagerade Abba 1973.

Deltagande i externa aktiviteter, kurser, möten m.m.

Under våren hade vi en studiecirkel runt det lösa historiska materialet i kontoret. Gänget samlade ihop kunskapen och samlade det i pärmar. Det är lite samma gäng som samlar kunskap om byarna i socknen, men det jobbet har fått vila lite under året.

Vi deltog i en uppföljning av Länsförbundets satsning på Kulturarvet som besöksmål, ett ämne som Regionen tagit över i sin satsning på turism. Länsförbundets satsning var ett antal tillfällen med några konsulter under 2023. Vi var inte särskilt entusiastiska, mest för att vi förväntades lära oss saker som vi redan i årtal håller på med.

Under våren hade Länsförbundet en träff på Norrtälje Bibliotek med representanter för föreningar i Norrtälje kommun. Sanna Härdfeldt, Marie-Louise Pettersson och Ann-Mari

Söderström deltog – behållningen var att umgås med grannarna över förbundets givna ämnen.

Roslagsmuseet inbjöd till föredrag om gifter i gamla föremål på museer. Det deltog vi i, väl medvetna om våra "godsaker" i Handelsboden.

Medlemsaktiviteter

Dragplåstret till Årsmötet blev olyckligtvis sjuk. Istället ordnade vi en medlemskväll den 12 april då kriminalinspektören fick berätta om spektakulära fall under sin karriär. Årets grillfest som tack för insatser för föreningen gick av stapeln den 10 augusti. Den 9 november hade vi också en medlemskväll med förtäring och brasa.

Medlemsbladet har givits ut i 3 nummer under året. Det skickas nu med e-post, men drygt 30 exemplar går fortfarande i pappersformat med post till personer som saknar e-postadress eller vars e-postadress vi inte känner till.

Föreningens arbetsgrupper

Museigruppen är på väg att kvickna till igen, efter ett avsomnat år 2024. Vi har ett register över de flesta av våra föremål och under årens lopp har olika insatser för att registrera varit mer eller mindre framgångsrika. Det finns dubletter och felaktigheter, men vi har över 5000 beskrivna föremål i registret. Något att var stolt över. Nu ligger det en lite hög i källaren att registrera och placera ut i utställningen.

Vi har startat en Textilgrupp, som inleder verksamheten med Estunadräkten. De har haft ett antal träffar hemma hos ledaren Maude Westin.

Byggnadsvårdgruppen har gjort storverk i år. Den nya entrén är jättefin. Spåren av vindfället i kaféet är borta. Bottenstocken i Sockenmagasinet är bytt och inredningen återställd. Vi har tagit ut fönstren på Båtsmanstorpet och lämnat för renovering på Byggnadsvård i Vreta.

Utegruppen är väl ingen riktig källa till stolthet, men vi har gjort det nödvändiga och sommarjobbarna gjorde storverk. Vi behöver hitta fler friskare kroppar för vår- och höststädning.

Viksbåtsgruppen hade som ambition att samlas runt idén om en särskild Viksbåtsbyggnad. De har inte kommit så långt på det området. För att det ska lätta behöver vi finansiering och projektstyrning.

Programgruppen planerar och genomför alla evenemang och öppethållandet. Gruppen består av Ann-Mari Söderström, Marie-Louise Pettersson, Sanna Härdfeldt Andersson och utökas nu med Maude Westin. Detta är en hårt arbetande grupp.

Samarbete med andra organisationer, föreningar och nätverk

Under året har föreningen i olika omfattning samarbetat med:

- Roslagsmuseet och Kommunens Kultur & Fritid
- Norrtälje Kommun Näringsliv (sommarjobbare, Landsbygdsforum)
- Svenska kyrkan, Roslagens östra pastorat
- Stockholms läns hembygdsförbund
- ABF i Norrtälje
- Röda Korset
- Vaddönavet
- Lyhundrabygden

Marknadsföring och kommunikation

Vårt sommarprogram annonseras på vår hemsida (www.Erikskulle.se), på skylten vid landsvägen och också på Söderbykarls Facebook-sida. Visit Roslagen lades ned på värkanten. Vi lade in programmet i kommunens evenemangskalender istället.

Vi tryckte sommarprogrammet och spred detta i postlådor i socknen och närområdet.

I år har våra evenemang funnits med i Roslagsappen.

Vi annonserar i Norrtälje Tidnings evenemangsguide.

Tidigare år har vi lyckats komma med i någon artikel i Norrtälje tidning och i Mitt Roslagen men inte i år, även om vi fanns med i uppräknings av Midsommarfester att besöka.

Vi har haft en annons i Väddöbroshyren och i Mitt Roslagen.

Vi hade två pigga pratsamma damer på Seniordagen i Societetsparken i våras – de stod ut i sina folkdräkter och sitt rara dukade kaffebord. I juli var samma damer på Lilla Torget i Norrtäljedagens del för kulturarvet. Damerna lyckades väcka intresse som ledde till nya besökare.

Ekonomi 2024

Föreningen har under året haft god kontroll på ekonomin trots flera kostsamma projekt.

Huvuddelen av kostnaderna hänförs till driftkostnader och renovering och underhåll.

Vi har under 2024 haft driftkostnader på 100 845 kr. Dessa utgörs främst av kostnader för uppvärmning- /el, försäkringar, slamtömning, sophämtning och licenser. Det finns möjlighet att minska kostnaderna något om vi till exempel inte har verksamhet under höst och vinter då lokalerna behöver värmas upp till rumstemperatur. Men mindre verksamhet ger också färre besökare och mindre intäkter så det är en svår avvägning. Från december 2022 har vi rörligt el-avtal med Vattenfall. Våra el-kostnaderna för 2024 hamnade på 50 166 kr.

Renovering och underhåll har kostat 210 839 kr. Delvis har dessa finansierats med balanserade medel från åren 2022–2023. Byte av bottenstock på Sockenmagasinet för 63 425 kr. Ett påbörjat projekt är en nybyggnad för främst en kopia av Viksbåten, material för 99 746 kr. Tak över entrén till Muséet för materialkostnaden 15 273 kr. Ny luftvärmepump i Muséet för 32 395 kr.

Styrelsen har beslutat att i bokslutet avsätta pengar för ett bygge av skärmtak vid kaféet (ersättning av tältet) och fortsatt renovering av Båtsmanstorpet med 115 000 kr.

Årets resultat visar på ett överskott med 4 380:55 kr.

Bidrag, gåvor och sponsring

Vi har under året erhållit en del bidrag för vår verksamhet.

• Norrtälje kommun, verksamhetsbidrag	80 000 kr
• Norrtälje kommun, programbidrag	20 000 kr
• Norrtälje kommun, anläggningsbidrag	40 000 kr
• Roslagsbanken, bidrag luftvärmepump Muséet	25 000 kr
• ABF	0 kr
• "Jättelångt". Sponsorsbidrag	3 000 kr
• Kontanta gåvor	<u>7 555 kr</u>
Summa:	175 555 kr

Styrelsen tackar de medlemmar som aktivt bidragit med arbetsinsatser under året.

Styrelsen vill rikta sitt hjärtliga tack till alla ideella krafter som verkat och bidragit med sina insatser, kunskaper och sitt goda humör.

Söderbykarl den

Susanna Andersson-Härdfeldt
Vice ordförande

Fredrik Flink
Ordinarie ledamot

PG Gunnarsson
Ordinarie ledamot

Marie-Louise Pettersson
Kontaktperson

Ann-Mari Söderström
Ordförande

Lennart Widerberg
Ordinarie ledamot

Maude Westin
Sekreterare

Arne Wall
Ordinarie ledamot

Ivan Mattsson
Kassör

Christer Eriksson
Suppleant

Malin Cederlöf
Suppleant